

Der er noget storslået og samtidig meget jordbundet ved at gå i pilgrimmenes fodspor



Frankervejen

Af: Mette Marie Hansen

Fra gammel tid var pilgrimsvandring i sagens natur pilgrimme på vandring mod hellige steder og ad særlige hellige ruter og veje, der styrkede pilgrimmenes tro og rensede tankerne. Men at vandre en pilgrimsrute af et kortere eller længere stræk er også for det moderne menneske en rejse på det indre plan, for man efterlader sig tanker derude i sporene.

Der er noget storslået og samtidig meget jordbundet ved at gå i pilgrimmenes fodspor. Og man kommer efter en tids koncentration om ruten ind i en rytme, hvor man har det godt. Man glemmer alt om hverdagen og mærker ikke kroppen. Og på et tidspunkt bliver man tankefri og udelukkende til stede i nuet med sanserne åbne.

Man bliver ganske enkelt et med åndedrættet, skridtene, naturens lyde og landskabet omkring sig. Og man kommer træt, men glad og afslappet i mål efter dagens vandring. Det er en vidunderlig, både afstressende og tilfredsstillende, ferieform.

I hver ende af denne vandring ligger der en betydelig katedral. I Orvieto, hvor vandringen, der er en del af den gamle pilgrimsrute Frankervejen, begynder, ligger en af Italiens største og smukkeste domkirker. Det tog mere end tre hundrede år at bygge den særprægede, fortrinsvis gotiske, gråstribede kirke, der endelig stod færdig i 1600-tallet. Med en fantastisk beliggenhed på toppen af den tufklippe, hvor middel-

Til venstre:
Gade i Orvieto med
domkirken i baggrunden

Øverst til højre:
Vinmarker ved Corbara

Nederst til højre:
Peterskirken i Rom



alderbyen Orvieto ligger så godt forskanset, var det her paven mange gange søgte tilflugt, når Rom var under belejring. Domkirkens indgang prydes af over 50 meter høje søjletårne med basrelieffer. I kirkens Cappella del Corporale står et fornemt alterskab, der rummer den blodige alterdug fra miraklet i Bolsena, som danner grundlaget for den katolske helligdag Corpus Domini. Derudover kan man opleve de smukt restaurerede fresker af Luca Signorelli.

Peterskirken i Vatikanstaten i Rom kræver næppe nogen præsentation. Det er verdens største kirke, 22.000 kvadratmeter helligdom, storslået kunst og arkitektur. Alligevel overraskes man over kirkens storhed, og hvor imponerende et bygningsværk den er.

Og har man tid, bør man unde sig selv at falde i staver på Peterspladsen eller over kuplens fine detaljer. Og beundre dette fantastiske bygningsværk, der blev tegnet og udsmykket af

Michelangelo, Canova, Bernini og Giotto. Vatikanets fabelagtige kunstsamling og Det Sixtinske Kapel med Micangelos berømte loftsmaleri er også noget nær et must, når man nu er kommet så langt.

Vandringen ad Frankervejen tager sin begyndelse i Umbrien, den eneste af Italiens ikke-alpine regioner, der ikke har en kystlinie. Umbrien lever i skyggen af sin berømte nabo Toscana. Den har ingen renæssancebyer, og den har aldrig været rig og intellektuel som Toscana. Men på det åndelige plan har Frans af Assisi og Benedikt af Norcia haft en dybtgående indflydelse på omverdenen gennem de to munkeordner som de har lagt navn til, Franciskanerne og Benediktinerne.

Umbriens landskaber er karakteriseret ved de bløde grønne skovklædte bakker, de lange dalstrøg og de mange bakketoppe med mur-



Øverst til venstre:
Mulddyr i Corbara

Øverst til højre:
Bymur i Orvieto

Nederst til venstre:
Vin ved Corbara

Nederst midtfor:
Svømmebassin,
Il Caio – Tenuta de Corbara

Nederst til højre:
Landskab ved Montecchio

mod Rom





Til venstre: Amelia
Midterst:
Katedralen i Orvieto
Til højre: Orvieto

omkransede middelalderbyer. Og Appenninernes højere bjerge, der tegner grænsen mod regionen Marche, rejser sig smukt i horisonten.

Umbrien kaldes ikke uden grund Italiens grønne hjerte. Udsigterne fra bakkerne er betagende, uanset om det er med forårets blomstrende træer og vilde blomsterenge, sommerens grønne frodighed eller efterårets smukke farver. I september høstes vindruerne, så vandrer man i denne måned, kan man nyde synet og smagen af de modne druer eller på nærmeste hold følge høsten.

Uden at bemærke det fjerner man sig lynhurtigt fra en travl forstad ved Orvieto til de uforstyrrede landskaber i Umbriens bakkedrag.

Det er vidunderligt at komme så tæt på kulturlandskabet, markerne og landets stille stemning. Man går ad stenede grusveje, så hvide at man føler sig hensat til en strand, og man går gennem små skove og egelunde, ad markveje, mellem oliventræer og metervis af vinstokke. Man møder den harmoniske stedsegrønne stenege eller kørkeg, som bruges til at fremstille vinpropper, men også vintønder til lagring. Og man oplever de karakteristiske konturer af cypresser og pinjetræer.

Langs den 406 km lange Tiber, som man følger et langt stykke af vejen, har bønderne på sletterne udnyttet vandingen til at dyrke tobak såvel som ris, bønner og spelt på de frodige sletter.



De mindre italienske nicheprodukter kan ikke konkurrere prismæssigt med de store udenlandske produktioner, og den globale konkurrence fra de store nye vinlande som Australien, Sydamerika og Sydafrika har sammen med konkurrencen fra billige blandingsolivenolier fået mange italienske bønder til at ombygge deres gårde til *agriturismo* og dermed få et vigtigt supplement til landbrugets indtægter. Mange af gårdene ligger helt unikt på skråninger og bakkedrag, og som gæst oplever man landlivets skønne stilhed, når man indkvarteres efter dagens vandring. Det er en oplevelse i sig selv at prøve den lokale vin eller smage gårdens egne produkter og hjemmelavede mad. Ofte kan man også slappe af med en behagelig afsvælende svømmetur i stedets svømmepøl, mens man nyder udsigten over landskabet.

En del af charmen ved at vandre i Umbrien er de skønne uforfalskede middelalderbyer. F.eks. den smukke by Amelia, hvor noget af formålet synes at være at blive væk i gadernes labyrinter og lade sig opsluge i en tidslomme for en stund.

De sidste dage på Frankervejen tilbringes i Lazio-regionen, der har et mere blandet landskab, hvor Rom nærmer sig. Det indbefatter de smukke, blide og betagende Sabinerbjerge, hvor Frans af Assisi yndede at vandre og nyde stedets klare ro.

Som en kontrast til de mange stille landsbyer undervejs kan man afslutte turen med et besøg i Rom. Og kan man ikke afsætte de tolv dage, som den fulde vandring ad Frankervejen tager, har begge halvdele af turen rigeligt at byde på hver for sig.

Orvieto er en imponerende by at besøge alene pga. sin beliggenhed højt oppe på tuf-klippen, hvilket man især oplever, når man går en tur ved de sydvendte bymure. Ved ankomsten med svævebanen, der forbinder jernbanestationen



med byen, ligger Pozzo di san Patrizio, en 62 meter dyb brønd bygget i midten af 1500-tallet til at sikre vandforsyningen ved belejring. Og i modsatte ende af byen ved domkirkepladsen finder man nedgangen til Orvietos undergrund, et imponerende netværk af gamle huler, som etruskerne gravede i tufklip-pen. Domkirken skal naturligvis opleves, men også selve domkirkepladsen, hvor lyset især i eftermiddagssolen er helt fantastisk. Så nyd en is, en kop kaffe eller et glas på pladsen mellem 16 og 18!

I gaderne omkring domkirken sælges der keramik og træskærerarbejde, og har man en aften i Orvieto, bør man ikke gå glip af at deltage i den gamle spadsere-tradition. Mellem 19 og 20.30 er gaderne fyldte med orvietanere på aftenur.

Orvieto har mange mindre kirker med meget smukke udsmykninger. Men det gælder undervejs på hele denne vandring: Grib altid chancen for at stikke hovedet ind i en kirke, du passerer, selv de mindste kan overraske ved deres skønhed.

Man spiser godt i det rustikke umbriske landkøkken, der er kendt for sine trøfler. Mange pastaretter, hvor især de store hjemmelavede *spaghetti umbrici* kan anbefales, serveres *al tartufo*, dvs. med trøfler. Og helstegt vildsvin, *porchetta*, er en velmagende specialitet. Orvieto Classico er den kendteste hvidvin, men også de umbriske rødvine er interessante, f.eks. vinene fra Largo Corbara.

Man bliver aldrig færdig med Rom! Har man tidligere været i Rom, kan man gense sine yndlingssteder eller gå på nye opdagelser. Er det første gang, kan man alligevel få meget ud af at spendere en enkelt dag i en af verdens smukkeste byer. Man kan på en dagstur nå at gå en tur forbi Colosseum og Forum Romanum, der giver et fantastisk indtryk af romerrigets stor-

hedstid. Se Pantheon med den kolossale kuppel med hullet til himlen og drik en kop kaffe på pladsen Piazza della Rotonda eller Piazza Navona, Roms "dagligstue". Gå en tur op ad den spanske trappe og smid en mønt i Trevi-fontænen. Begge ligger nær hovedstrøget Via del Corso og den mægtige plads Piazza del Poppolo. Spadsér til sidst den smukke tur over Tiberen til Peterskirken og Vatikanet. Har man kun tid til ét måltid i byen, kan det anbefales at nyde det i det romantiske gamle arbejderkvarter Trastevere, hvor den smukke kirke Santa Maria ligger på piazzaen af samme navn. Filmmageren Fellini sagde: Hvad skal man med kulisser, når man har Trastevere!

En typisk spise i Lazio og Rom er *saltimbocca*, som er mør og velmagende salvie- og vin-duftende kalvekød. Men også den mere ydmyge *spaghetti alla carbonara* har sin oprindelse her. Hvidvinen *Frascati* er fra Lazio og smager fortrinligt uden døre i Rom!

Turkoder: 13PILR-1 og 13PILR-2



Øverst til venstre:
Landskab ved Amelia

Øverst til højre:
Orvieto

Nederst:
Udsigt over Umbriens
bakkede landskab med de
karakteristiske cypresser i
Corbara



Vandring ad pilgrimsruter

Se beskrivelserne i deres fulde længde på www.vagabondtours.dk



El Camino: St Jean til Logroño, Spanien (individuel)
Vandring med mulighed for kørsel af bagage, 8 dage
Turkode: 01PIL



San Francesco-vejen til Assisi, Italien (individuel)
Vandring med kørsel af bagage, 8 dage
Turkode: 23ASS



El Camino: Logroño til Burgos, Spanien (individuel)
Vandring med mulighed for kørsel af bagage, 7 dage
Turkode: 02PIL



Klosterferie i Cottanello, Italien (individuel)
Dagsvandring med fast base, 7 dage
Turkode: 29KLO



El Camino: Burgos til León, Spanien (individuel)
Vandring med mulighed for kørsel af bagage, 8 dage
Turkode: 03PIL



El Camino: Pilgrimsvandring til Santiago, Spanien (fællestur)
Vandring fra Sarria til Finisterre, 12 dage
Turkode: 44PIL



El Camino: León til Santiago, Spanien (individuel)
Vandring med mulighed for kørsel af bagage, 15 dage
Turkode: 04PIL



Mit Cottanello, Sabiner-bjergene, Italien (fællestur)
Dagsvandring med fast base, 7 dage
Turkode: 53KLO



El Camino: Sarria til Santiago, Spanien (individuel)
Vandring med mulighed for kørsel af bagage, 7 dage
Turkode: 04PIL-B



El Camino Portugués, Spanien (fællestur)
Vandring med kørsel af bagage, 9 dage
Turkode: 54POR



El Camino: Santiago til Finisterre, Spanien (individuel)
Vandring med mulighed for kørsel af bagage, 6 dage. Turkode: 05PIL



El Camino del Norte, Spanien (fællestur)
Vandring med kørsel af bagage, 8 dage
Turkode: 50NOR



Frankervejen mod Rom, del 1, Italien (individuel)
Fra Orvieto til Narni, 6 dage
Turkode: 13PILR-1



El Camino Classico, Spanien (fællestur)
Vandring fra herberg til herberg, 9 dage
Turkode: 49HER



Frankervejen mod Rom, del 2, Italien (individuel)
Fra Narni til Fara Sabina, 6 dage
Turkode: 13PILR-2



El Camino: Intro, Spanien (fællestur)
Vandring fra Sarria til Santiago, 8 dage
Turkode: 42SAR



EL CAMINO DE SANTIAGO

Vagabond Tours har speciale i vandreture ad den klassiske pilgrimsrute med endemål i Santiago de Compostela i nordspanske Galicien (Jakobsvejen). Vores udvalg af pilgrimsvandring omfatter både individuelle ture (dvs. uden turleder) og fællesture under ledsagelse af en turleder med specialviden om ruten.

I 1993 blev dele af Jakobsvejen som den første vandrerute nogensinde optaget på UNESCO's verdenskulturarvs liste, ikke mindst på grund af de mange historiske bygninger langs ruten.

