



Øhavsvandring

Af: Mette Marie Hansen



ØHAVSSTIEN

I 2007 åbnede Øhavsstien, som snor sig rundt om Det Sydfynske Øhav og med sine 220 km er en af Danmarks længste vandreruter.

Den går gennem smukke naturområder, langs kyster, forbi slotte og herregårde og tæt på hyggelige landsbymiljøer. Den byder på flotte panoramaer ud over Øhavet og en perlerække af dejlige danske kultur- og naturlandskaber.

Det tætteste, man kan komme at sejle på land er at vandre ad den 220 km lange Øhavsti! Øhavsstien går gennem ådale, skove, herregårdslandskaber, marker, nor og enge, men overalt dukker vandet op. Og man får en fin oplevelse af øhavets mange holme og øer. Der dufter af tang og saltvand, og lyden af det rige fugleliv og især de mange andefugle følger én overalt på stierne. Mange strækninger på stisystemet går langs varieret kystlinie direkte på stranden, på klitterne oven for vandet med de skønneste udsigter og over strandene med rigt dyre- og planteliv.

En vandretur på Øhavsstien er også en tur tilbage til barndommens land. Den stille ro og de mange dufte, forårets raps, ramsløg og nypløjet jord, sommerens blomster og korn og sensommerens mættede høstdufte. Tiden står stille, mens man falder ind i vandrytmen og lader sig opsluge af at sanse naturen og den vidunderlige stilhed.

På Langeland er der et sjældent geologisk fænomen, nemlig de mange små kuplede hatbakker fra istiden (der er 690 i alt!). De små hatbakker dukker op, uanset hvor man vandrer på øen, nogle med græssende køer eller heste, andre er skovklædte.

På Ærø fornemmer man højdedraget, og der er rig mulighed for svimlende syn ud over Østersøen, Lillebælt og Det Sydfynske Øhav.

I de smukke herregårdslandskaber ved Valdemars Slot, Hesselagergård og Tranekær er der mange gamle træer. Det er især de mange gamle ege, man lægger mærke til, hvoraf den kendteste er den 400 år gamle Ambrosius-eg på Tåsinge. Foruden de to seværdige slotte Tranekær og Valdemars Slot, hvor der også er åbent for publikum i museer, caféer og restauranter, kan man opleve de fine herregårde Fårevejle, Broholm, Egeløkke og Hesselagergård.

Man kan gøre en afstikker på vandet undervejs, hvis man har lyst til det. I Svendborg kan man tage en rundtur med den gamle turbaad m/s Helge, der lægger til på Thurø og Tåsinge, og bryder man sig ikke om at gå over den høje Svendborgsundbro, kan man fra Svendborg i stedet lade sig sejle til Vindeby, Troense eller Valdemars Slot, hvor Helge alle tre steder lægger til i umiddelbar nærhed af Øhavsstien.

I Svendborg sejler der også færger til Hjortø, Skarø og Drejø. Og i Rudkøbing kan man foruden Ærø også nå færgen til Strynø.

Lohals byder i sommersæsonen på en tur med en gammel orlovskutter til den hyggelige fiskerby Lundeborg, hvor Øhavsstien også går mod Svendborg. Der er således mange muligheder for at tilføje sin vandretur en ekstra oplevelse til vands.





Byerne langs ruten byder på hver deres charme. Skipperbyen Troense på Tåsinge – med sin beliggenhed ved vandet og de mange velbevarede bindingsværkshuse med tilhørende store gamle frugt- og prydhaver – kaldes ikke uden grund en af Danmarks smukkeste byer. Tranekær på Langeland er en af Danmarks få og bedst bevarede slotsbyer, der tidligere alene husede ansatte ved slottet. Den lange Slotsgade snor sig gennem byen med Flådet, engen med de gamle ege og græssende køer, på den ene side og skovklædte hatbakker og marker på den anden. Byen starter ved den smukke Tranekær Kirke, som er et besøg værd, og slutter ved Tranekær Slot med Tickon-parken. Parken byder på mange specielle træsorter og er smukt anlagt med store åbne arealer, fredsskov og en smuk sø. Og som noget helt særligt har en række kunstnere fra ind- og udland fået til opgave at lave hver deres kunstværk af naturmaterialer, og det kan være en sjov leg at finde værkerne og nyde deres foranderlighed og placering i naturen.



Ærøskøbing er en velbevaret og stemningsfuld by, hvor fremsynede borgere allerede i 1960 besluttede, at byen skulle bevares efter en række skrappe forskrifter. Og i dag har man søgt om optagelse på UNESCO's liste over verdenskultur-arv. Byen er rig på små velbevarede bindingsværkshuse og smukke gamle frodige haver langs vandet. I sommerhalvåret byder Ærøskøbing på mange gode smagsoplevelser i det for byens størrelse store udvalg af restauranter.

Side 22 øverst til venstre:
Lysthuset ved Valdemars Slot
Midtfor: Køer på Øhavsstien
mellem Marstal og Ærøskøbing
Til højre: Vandet ved
Ærøskøbing
Nederst: Herregårdslandskab
ved Valdemars Slot

Side 23 øverst: Badehuse på
Vesterstrand, Ærø
Lille billede til højre:
Badebro ved Troense



- Øverst til venstre:
Bådebro ved Valdemars Slot
- Øverst i midten:
Lunkebugten, Tåsinge
- Øverst til højre:
Vesterstrand ved Ærøskøbing
- Nederst til venstre:
Øhavssti på Tåsinge
- Nederst til højre:
Bådebro ved Troense

Købstaden Rudkøbing på Langeland er også rig på små gader og stræder med pittoreske huse, der gennem tiderne har huset fiskere og søfolk. Rudkøbing har et hyggeligt livligt handelsstrøg med flere caféer og et par gode restauranter. I Marstal på Ærø er søfartsmuseet et besøg værd og giver et fint indblik i øens og Øhavets maritime historie og tradition, der så tydeligt præger begge byer.

Svendborg er Øhavets hovedby med sin aktive havn. Byen er en charmerende middelalderby med smukke kirker, bakkede stræder og en historie tilbage til 1100-tallet. Svendborg byder også på talrige gallerier og caféer samt et varieret udbud af restauranter, flere af høj gastronomisk standard. Sommeren byder i juni på Nordeuropas største fødevaremarked med udstillere fra nær og fjern af spændende nicheproduktioner og





Ærøskøbings mindste hus

slowfood og i august på Svendborg Festdage med masser af musik og kulturoplevelser. Svendborg er pga. sit engagement i *slowfood*, sin velbevarede bymidte, smukke beliggenhed og rige kulturliv blevet optaget i det internationale netværk af *cittaslow*-byer i fornemt selskab med bl.a. Luzern, Orvieto, Levanto, Barga og Avignon. En *cittaslow*-by ønsker at bevare sin og omegnens særpræg og gamle håndværkstraditioner, og man

satser på det gode liv og kvalitet frem for kvantitet, herunder på bæredygtig turisme.

Der er bestræbelser i gang på at gøre hele Øhavet til nationalpark, og Øhavsstien med sine smukke og afvekslende natur- og kulturoplevelser ses af mange som et vigtigt led i denne proces.



Ture i Det Sydfynske Øhav



Vandring ad Øhavsstien (individuel)
Vandring med kørsel af bagage, 4 dage
Turkode: 24OHA-4



Vandring ad Øhavsstien (individuel)
Vandring med kørsel af bagage, 6 dage
Turkode: 24OHA-6



Vandring ad Øhavsstien (individuel)
Vandring med kørsel af bagage, 7 dage
Turkode: 24OHA-7



Vandring ad Øhavsstien (individuel)
Vandring med kørsel af bagage, 7 dage (individuel)
Turkode: 24OHA-FS



Ridetrek på Langeland
Ridning fra overnatningssted til overnatningssted,
8 dage
Turkode: 37LAN

Se beskrivelserne i deres fulde længde på www.vagabondtours.dk